

poëzie- en kunstwedstrijd

WINNENDE GEDICHTEN 2018

AVONDJE KUNST · 15 mei '18
Don Boscollege Zwijnaarde

(SC)HUILPLEK

Als

De klok je ogen tot streepjes tikt
Het zwart je wimpers toestrikt
Tranen je zon besneeuwen
Je alles weg wilt schreeuwen
Je hoofd de sneltrein weer eens mist
Je verdrinkt in letters die waren gewist
Twijfels je hart omwroeten
Kleuren vervagen door het moeten

Zal ik

Je scherven tot mozaïeken lijmen
Je woorden tot verzen rijmen
Je wangen tot putjes kuilen
Je schaduw door licht inruilen
Je zorgen in troost verpakken
Je muren met gekus verzwakken
Je kilte tot een bos verwarmen

In mijn huilbare schuilbare armen

—HANNE VAN KERSHAVER, 5MTWE
1ste prijs poëziewedstrijd DBZ 2017-2018

DE

WERELD

VERSCHUIFT

Nu nog is hier hier

En hier dan ergens anders

Ik sta hier
En

nu

schuif

ik

mee

En

weldra zijn

Ik en hier

bij jou

En jouw hier wordt jouw toen

Mijn hier wordt ons nu

En hier staan we

dan

verschuift

mijn

hand

en

daar

verschuift

mee

Hier bereikt

mijn hand

jouw hand

bereikt ons

Het laatste moment

de wereld verschoof

maar zal nooit meer verschuiven

want tijd verschuift niet meer

Ik wil niet meer daar

Ik wil niet meer daarna

Ik wil niet meer dan dit

Mijn

wereld

—TOON DE BAERE, 6GRWI
2de prijs poëziewedstrijd DBZ 2017-2018

EI ZO NA

Als ik alles kon.
Als ik de wereld had.
Als.

Maar ik heb niets dan woorden
In de wind.

Dus schrijf ik je een wereld
Op een handpalmgroot papiertje.

Zet die wereld tussen haakjes,
Laat haar wiegen
In de wind.

(Poëzie
Is een
Emotie
Die je
Koestert
Bij het slapengaan. Even maar, maar even nog
Met de laatste lamp die achter wolken brandt.
Zich nestelend in
de witte
Warmte onder
woorden.)

En zo draait je kleine wereld door
Tot je opent wat gedicht is.

—MATHIJS CLEMENT, 6GRWI
2de prijs poëziewedstrijd DBZ 2017-2018

HET VERGANE HUIS VAN GLORIE

Mijn naam is glorie, mijn huis staat in de wolken
Vraag de weg aan het zwaard in de hand van de man die de man op de grond
overwon

Mijn naam is glorie, in mijn huis staat een kruis
Vraag aan de klok die luidt voor de man die stierf en de dood aan het kruis overwon

Mijn naam is glorie, in mijn tuin staat laurier
Vraag naar de krans op het hoofd van de man die met woord en gebaar het publiek
voor zich won

Mijn naam is glorie en mijn huis is niet meer
Ik vraag aan de man die nu leest en vergat wanneer het was, dat het huis van glorie
verging?
Wie was het die mij overwon

—TOON DE BAERE, 6GRWI
3de prijs poëziewedstrijd DBZ 2017-2018

IKAROS

Uitgelijnd en ingelijfd
In 't keurslijf op een lijn
Liep de mierkolonie, schier
Familie, zij aan zij.

Maar jij, bleef staan, achteraan.
Je nam je eigen, ongenomen pad.
Je vader liet je gaan,
De dauw droop uit zijn oog.

Je wiekt je wereld in
Vogelvrij, vredevol
Windluwte, lankmoedzwaar.

Leven is een rimpeling
In een witte, watten wolk In een hemelsblauwe nacht
Eerst zont het zoet—Dan lauwt het gauw Het koudt eens kil—Maar herfst je vrij

—MATHIJS CLEMENT, 6GRWI
3de prijs poëziewedstrijd DBZ 2017-2018

MUGGEN

Rond de zwijgende, niet sprekende,
halo
van de gele gloeilamp
vliegen ze

Die guitige kleine luchtacrobaatjes

Vliegen ze niet rond de
gouden halo van de
gele gloeilamp dan
vliegen ze in
kleine
kleine cirkels rond

Mij.

En zo vliegen ze
Zeer natuurlijk
volledig gebiologeerd
vliegenvlug hun
miezige muggendood
Tegemoet.

—BRAM VAN SASSENBOECK, 4Lab3
aanmoedigingsprijs poëziewedstrijd DBZ 2017-2018